

Mijno stierf als baby aan Malaria en werd in Soerabaja begraven.

Deliane Geertrude Pauline (23) 23-5-1914  
Else Margarethé (24) 29-7-1916

(16) Frits Jansen, geb. te Tretes op 14 febr. 1905- Zoon van Jan Jansen (13) en Frieda Meister. Hij is gehuwd met Meta Hogenkamp, geb. 9 dec. 1904. Frits had een brilliant studiehoofd. Op Java werkte hij laatstelijk als plv. Thesauriergeneraal. Na de oorlog bekleedde hij in Nederland de functie van plv. Hoofd van het Budgetbureau in Den Haag. Hij heeft een lieve vrouw, die zicht ontpopt als schrijfster van goede dagbladartikelen. Frits en Meta hebben geen kinderen maar zij vaderen en moederen over een paar neefjes en nichtjes. De Jansens wonen sedert kort in een flatgebouwencomplex voor bejaarden in Doorn. Frits heeft een functie in de leiding. Els en ik brachten Frits en Meta Jansen in 1974 een bezoek.

(17) Edith Jansen, geb. 12 oct. 1914. Dochter van Jan Jansen (13) en Frieda Meister. Edith kon net als haar broer, verbaasd goed leren. In onze meisjestijd in Den Haag hadden wij veel contact met elkaar, gingen samen naar dansles en brachten gezamenlijk een grote vakantie in Engeland door om de taal te leren. En we maakten er veel plezier.

Edith trouwde met Pieter Tönjes, geb. te Pasoeroean, Java. Zij gingen in Bandoeng wonen, waar ze een zoon en een dochter kregen. Na de oorlog gingen zij in de Adriaan Pauwstraat wonen in Den Haag, samen met oom Jan, tante Frie en oma Tönjes. Het samenwonen werd in latere jaren een zware opgave. Oom Jan overleed in 1955, de beide oma's leefden een paar jaar in een bejaardentehuis. Edith en Piet Tönjes leven nu rustig in hun flat aan de Zonnebloemstraat in Den Haag. Lange jaren hebben ze zich aan hun lievelingssport tennis gewijd. Piet heb ik nog in een belangrijk toernooi zien meespelen op de M.E.T.S.-banen in Scheveningen. Een andere hobby van Piet is fotograferen.

Kinderen uit dit huwelijk:

Wendy, geb. te Bandoeng 9 sept. 1938.  
 Zij is gehuwd met Henk Dekker en heeft twee kinderen, Marijke en Rob.

Frans, geb. te Bandoeng 7 dec. 1939. Hij is getrouwd met Barbara Müller. Twee zonen: Patrick en Denis.

(18) Willem Meindert Julsing, zoon van Hendrik Willem Julsing en Etta Karolina Katharina Jansen. Geb. 6 febr. 1903. Hij is gehuwd met Hendrine de Bruyn. Wim was dikwijls bij ons in Salemba. Een lange magere jongeman met een aardig, verweerd gezicht. Hij zat altijd vol grapjes maar in wezen was hij ernstig. En zo is hij nu nog altijd. Wim is bouwkundige. Na de oorlog was hij in Nederland werkzaam bij Bouwbureau Bish & Partners. Zelfs na zijn pensionering maakt hij nog berekeningen voor bouwconstructies voor deze firma. Zijn vrouw Hendrien heeft een paar hartaanvallen gehad, maar nu leeft zij op een pace-maker. Wim moet daar natuurlijk een grapje over maken. Volgens hem heeft hij een vrouw met elektrische aandrijving.