

Maria Jansen, die een tante was van mijn grootvader Mijndert, en over haar tante Tanneke de Smidt en de overige familieleden. Marie heeft tot haar tiende jaar in haar vader's bakkerij meegeholpen als zij uit school thuis kwam. Zij loste dan haar zus Helena af, die op haar beurt kon gaan spelen. Marie's moeder was ziekelijk en moest iedere middag rusten.

Marie heeft tot zij gepensioneerd werd, gewerkt bij de Nederlandse Middenstands Bank, waar zij opklom tot Algemeen Procuretielhoudster. Zij is een gezellig vertelster en kan heerlijk koken.

*+25-2'00* *Jacoba van Lenderburg 2001 Jan 7-1'37*  
*dochter Maria 27-10-42* *Floris Schmidt* *2 zonen*  
Jan (15-9-1905) is gehuwd en woont in Duitsland.

(11) Anna Jan Maria (Anneke) de Smidt, geb. 12-10-1911, dochter van Jan Reinier Hendrik de Smidt en Marie Visser, is gehuwd met Willem Scheele, Evengelist. Ook van haar kreeg ik vele bijzonderheden, o.a. de genealogie van het geslacht Scheele. Mijn familie heeft in rechte lijn ook reeds een Scheele als voorouder. Neeltje Scheele, zie onder No (2)

In de jaren dat Zus en Dick van Joost in Goes woonden, zagen zij Anneke en Wim vaak. In mei 1973 hebben wij Anneke opgezocht. Een vrolijke middag, een heerlijk en hartelijk onthaal. De Scheeles zijn in 1974 verhuisd naar de Wildenborgstraat in Breda. Ik was daar vrij kort na de verhuizing en later nog eens samen met mijn zus Els die uit Engeland over was in 1974. Dochter Corry heb ik ook ontmoet; ook zij interesseert zich voor de genealogie en we hadden prettige gesprekken. Met Anneke heb ik regelmatig contact.

Kinderen uit het huwelijk van Anneke en Wim Scheele:

- Corry (22-9-1933)
- Jan (10-3-1935)
- Reinier (12-2-1937)
- Marijke (27-3-1940)
- Evy (16-7-1941)
- Heleen (16-7-1945)

In de woning van Marijke in Haarlem heb ik Reinier ook ontmoet.

(12) Mijndert Jansen Geb. te Vlissingen 13 juni 1842, overleden te Soerabaja in 1902. Zoon van Jan Jansen (4) en Antje IJs. Mijndert Jansen is mijn grootvader. Hij was zeekapitein, evenals zijn broers Marinus, Jan en Reinier. Mijndert huwde in Amsterdam op 10 mei 1872 met Dirktje Wiers (1849-1883) uit Emden, dochter van Wiard Martin Wiers en Etta Katharina Schipper. Mijndert heeft zijn vrouw leren kennen bij de familie Koch in Amsterdam, bij wie hun nichtje voor haar opvoeding woonde. Het echtpaar Jansen vertrok naar Soerabaja, waar ze zich vestigden. Dirktje overleed op 34 jarige leeftijd ten gevolge van een val van een huishoudtrap toen zij in verwachting was van haar vierde kind. Mijndert voer met zijn boot op de kust van Afrika. Tevens heeft hij een hotel gevestigd op de Oedjoeng Perak te Soerabaja. Er zijn foto's van het vooraanzicht van dit Hotel des Indes en van verscheidene personen op de voorgalerij. oa. Etta en Anna (mijn moeder) en hun tweede moeder Geertrude van der Worp. Geertrude was afkomstig uit de buurt van Zutphen. Mijn tweede voornaam heb ik aan haar te danken.