

hoek van de Westkade. De familie van zijn vrouw kwam uit Frankrijk. Jacobus (oom Ko) was een schat voor zijn kinderen; hun moeder was veel strenger. Emilie en Constance vertellen graag over hun vader. Toen Ko opgroeide was er tot verdriet van zijn ouders, geen plaats voor hem in de bakkerij. Jan de Smidt verzocht toen oom Mijndert Jansen (mijn grootvader. P.R.) om Ko met hem mee te nemen naar Indië. Ko deed onderweg dienst als kok. Hij ergerde zich nogal aan de passagiers, die hem links lieten liggen. Toen het schip in Soerabaja aankwam, stond daar de koets van de familie Jansen klaar om Ko af te halen. Ko stapte deftig in, maar keek eerst nog even achterom, terwijl hij de passagiers toevoegde: "onderweg hebben jullie je niet met mij bemoeid, er hoeft nou niemand anders mee dan ik".

Kinderen uit het huwelijk van Jacobus Thomas de Smidt en Emilie Ducarmont:

Jan (1887 -1959) Gehuwd met Martha Ternest, overl. 1968. Kinderen: Jopie (1921), Jacques (1922) en Werner.

Nathalie (1889) Geh. met Izak Gaakeer (1991) Overl. 1975. Kinderen: Marie, Emilie, Abraham, Jacobus en Adriaan. Na de eerste W.O. zijn Izak en Nathalie in Frankrijk gaan boeren, later in Zaandam.

Johan (1891-1973) Geh. met Lien Molenaar. Kinderen: Thomas (1924), Jantina en Hendrik. Johan was Dr in de Franse taal en gedecoreerd, als Officier, door de Franse Académie.

Jacobus Marinus (1892)

Marinus was gehuwd met Janneke de Koeier uit Sluiskil, een heel knap meisje. Haar vader wilde niets van dit huwelijk weten en hij heeft het echtpaar dan ook nooit willen zien. Ze zijn weggetrokken naar Frankrijk. Marinus en Janneke woonden later in Groenekan.

De kinderen zijn over het algemeen nogal begaafd. Emilie had een commies willen huwen, maar dat mocht niet en het huwelijk ging niet door. Johan woont in Haarlem en heeft het erg goed.

Marie (1894) Geh. met Delvaux. Kinderen: Charles, Jacques en Julienne.

(7) Constance (1896) werd onderwijzeres. Samen met de Van Joosts heb ik haar en Emilie (8) opgezocht aan de Westkade te Sas van Gent. Het werd een vrolijk familiebezoek, hoewel ik de twee zusters nooit eerder ontmoet had. We werden vorstelijk onthaald en ik mocht uit hun Statenbijbel de geboorte- en overlijdensdata uit het geslacht De Smidt-Jansen overnemen.

(8) Emilie (1898) hielp haar vader in de bakkerij. Zij vertelde mij het volgende verhaal. Toen zij nog een jongmeisje was, kregen haar ouders eens bezoek van een Fransman die zich nogal op zijn adellijke afkomst liet voorstaan. Emilie, die er schoon genoeg van kreeg, vertelde hem dat haar moeder afstamde van een Duc d'Armont (Ducarmont), waarop de bezoeker plotseling alle égards aan den dag legde, de stoel voor haar aanschoof en de deur voor haar opende. Emilie had zo'n plezier in het geval dat zij het standje van haar moeder op de koop toe nam.

Blanche (1899) Geh. met Wikke Jansma, arts in Groningen. Kinderen: Minske en Emilie.

Jozina (1901) Geh. met Firmin Henderick. Kinderen: Maria (1926), Emilie (1927), Eric (1929) en Jacoba Frieda (1936).

Jan Reinier Hendrik (9) Geb. 22-9-1822, overleden in 1926.