

Tanneke en haar broer Jan Jacob Marinus dreven samen een juwelierszaak in Terneuzen. Toen echter de heel kleine horloges in de mode kwamen, zagen ze het niet meer zo zitten; die kleine modellen konden volgens hen vast niet solide. Tanneke had er veel weet van dat haar nichtje Constance samen met echtgenoot Jac. van Sprang, haar grote concurrent werd in de juweliersbranche. Die zaak heet tegenwoordig firma Bosch aan de Noordstraat.

Tanneke heeft haar begrafenis helemaal zelf geregeld. Toen zij haar einde voelde naderen gaf zij haar nichtje Marie de Smidt nauwkeurige instructies omtrent enkele voorwerpen die Tanneke aan Marie en Anna wilde schenken. Helena was toen reeds overleden. Verder bepaalde zij welke kousen men haar na haar overlijden moest aantrekken. Even later ontving zij de lijkbezorger, aan wie zij haar wensen uiteen zette. Die zondagmiddag is zij gestorven. Alleen Marie was bij haar.

Vervolg kinderen J. de Smidt en Jac. Maria Jansen:

Jan Jacobus Marinus (1859-1863)
Marinus Reinier (1861-1920)

Marinus Reinier is naar Z. Afrika gegaan. Hij was gehuwd met een Belgische vrouw die Marie heette. Zij hadden er verdriet van dat er geen kinderen kwamen.

Thomas Jacobus (1862)
Jan Jacobus Marinus (1864, jong gestorven)
Jozina Aplonia (1865)

Jozina Aplonia was gehuwd met Adriaan Visser. Het was zijn tweede huwelijk. De neefjes en nichtjes noemden haar tante Naatje en waren dol op haar. Marie de Smidt en de andere kinderen hebben er vaak gelogeed op de Spaanse Kade in Rotterdam. In de oorlog is de hele Spaanse Kade weggebombardeerd, maar de mensen zijn gespaard gebleven. Het echtpaar had drie kinderen: Dora, geh. met Arend Rijks, woont in Amersfoort. Jan is overleden. Jo is getrouwd met een meisje dat Jeantje heet.

Oom Adriaan Visser had wel eens last van depressieve buien. Marie vertelt hoe zij en haar zus Helena in hun jonge jaren wel eens op een huwelijksadvertentie schreven. Hun oom lachte zich tranen om de onzin die de meisjes in hun brieven zetten, zoals "Verzoeken als herkenningsteken met de linkerhand in de rechter broekzak te lopen". Na al dit vrolijk gedoe knapte oom Adriaan zichtbaar op van zijn depressie en zijn dokter informeerde verbaasd wat er gebeurd was. De brieven werden weliswaar nooit verstuurd, maar ze hebben dan toch wel wat nut opgeleverd, zegt Marie.

Jan Jacobus Marinus (1868-1942) Ongehuwd. Samen met zijn zuster Tanneke had hij een juwelierszaak in Terneuzen, Noordstraat 56. In dit pand is tegenwoordig een kaaswinkel gevestigd.

Jan Reinier Hendrik (9) (1870-1926)

(6) Jacobus Thomas de Smidt, Geb. 7-8-1853, overleden in 1937. Zoon van Jan de Smidt en Jacoba Maria Jansen. Geh. met Emilie Ducarmont, Sas van Gent, waar hij een bakkerijbedrijf had op de